

februari 2008 4^e jaargang
Uitgave van Stichting B.Connected.

Secretaris: Marcel Kamps
Penningmeester: Jan Hento
Voorzitter: Helga Wouterse - van Maren
Alg.bestuursleden: Dinie van Maren
Michael Grefkens

www.bconnected.nl

Voorwoord

Beste vriend(in) van Stichting B.Connected,

In deze nieuwsbrief stellen we u op de hoogte van het laatste nieuws over B.Connected.

25 augustus jl. zijn Marcel, Geertje, Peter en ik afgereisd naar Ladakh. Het was weer een geweldige, maar tevens zeer intensieve ervaring. Het reisverslag treft u verderop in deze nieuwsbrief aan.

Tijdens ons bezoek aan Ladakh hebben we van alles besproken met alle betrokkenen bij de Riglam Model School.

U komt tevens een verslag tegen van de geslaagde "vriendenavond" van de stichting op 19 oktober jl. Vanwege de grote opkomst vond deze ditmaal plaats in de 'Torenhof' te Ophemert. De aanwezigen werden in woord en beeld geïnformeerd over het wel en wee op de Riglam Model School.



Tashi Angmo, lerares wis- en natuurkunde op de RIGLAM school, richt zich in een persoonlijk verslag tot ons allen. Verder maken we in deze nieuwsbrief nader kennis met bestuurslid Jan Hento. Bart Ockerse,

directeur van Tweeweg IT BV, vertelt waarom hij tot het legioen van vaste sponsoren van B.Connected behoort.

Lama Wangchuk, alle medewerkers, leerlingen en ouders hebben ons verzocht u allen hartelijk te danken voor de support die u hun geeft! Zij zijn met zijn allen naar de tempel geweest om voor u allen een heel gelukkig leven met veel gezondheid te wensen.

Ook wij als bestuur van Stichting B.Connected zijn erg dankbaar voor de samenwerking met u. Wij zullen ons uiterste best blijven doen een waardige vertegenwoordiging van u te zijn.

Helga Wouterse - van Maren
Voorzitter Stichting B.Connected.

Nieuws uit India

Brief van lerares Tashi Angmo



Bij ons laatste bezoek aan Ladakh hebben wij Tashi Angmo, een 26-jarige lerares die op RIGLAM school wis- en natuurkunde les geeft, gevraagd een artikel over Ladakh te schrijven. Zij heeft het volgende verhaal op papier gezet.

“Ladakh.Ladakh “the land of the Lamas” also known as the land of the broken moon. Ladakh is divided into three parts “sham, stot and par” which means lower, middle and the upper part. In the middle part comes Leh town and the surrounding area, in the upper part comes Changthang and in the lower part comes Khaltse and the surrounding village. The language spoken by all the three parts is quite different. The people of Ladakh are quite innocent and their life style is different and hard comparing with other parts of the world. Here the people used to wake up very early to look after their cattle, fields and other household activities. They hardly got any time for their breakfast and lunch.

As far as diner is concerned they all come back to their home very tired, so they just prepare a simple Ladakhi dish, which will not take much time to be cooked and after diner go to sleep. Some of the famous fruits of Ladakh are apricot, walnut and pears, but these fruits are common in lower part of Ladakh and only during summer. In the winter the Ladakhi people are free and they spent most of their time basking in the sun, gossiping, making yarn out of wool from sheep and yak. In the upper part of Ladakh the lands are dry and barren because of climate reasons and the land will remain dry for the whole year, so the people have their source of earning mainly from the cattle like sheep, goat and yak. They use to get wool, butter and all the milk products from these cattle.



What is common in all three parts of Ladakh is the celebration of Losar festival during winter. Losar means new year in Ladakhi language, but it is not celebrated on 1st of January, but in the month of December which does not fall on a fin date, because Ladakhi people follows lunar calendar instead of solar calendar. The festival continues for almost 9 days and the way of celebrating the festival is quite different in

11-2-2008

several parts of Ladakh. Ladakh was quite unknown for most of the people around the world, but the gateway of Ladakh is open for the tourists in 1974. Since then people around the world comes to visit Ladakh to see its rich culture, ancient monuments, monasteries and the way of living of the people of Ladakh, but now the greeneries in Ladakh is turning into big hotels, resorts and restaurants.

People are now becoming more clever and run after money, but if we visit villages of Ladakh, nothing seems to be changed and people are still innocent, spent a very hard life, life seems to be very slow, lives their life happily, spending time with each other and on some happy occasion like marriage party they used to have lots of chang (local wine) dance and sing a song. In Leh every year we celebrate a festival called Ladakh festival in which you will get to see the culture and tradition of different regions of Ladakh. Ladakhi people are trying very hard to preserve their culture, which seems to be lost somewhere in the past.”

Tashi Angmo

In de schijnwerper: Jan Hento

Beste vrienden en vriendinnen van B.Connected,

Het feit dat wij elkaar niet allemaal persoonlijk kennen, is niet het belangrijkste. Wat telt is het gemeenschappelijke doel dat we nastreven: kansarme kinderen in Leh een betere toekomst geven.

Dit scheidt een soort verwantschap tussen ons: wij dragen allen een steentje bij om de ongelijkheid in de wereld te verkleinen.

Toch is het natuurlijk prettig om te weten wie er op uw bijdragen voor B. Connected past. Daarom stel ik me graag nader aan u voor.



Mede mogelijk gemaakt door

Mijn naam is Jan Hento en ik ben 66 jaar. Met mijn vrouw Tineke (55) probeer ik er voor te zorgen dat uw geld zo goed mogelijk wordt beheerd. Samen met de overige bestuursleden uiteraard.

Toen het bestuur ons voor deze functie vroeg, hoefden wij niet lang na te denken. Het leek ons fijn om in een overzichtelijke stichting te werken, een stichting met korte lijnen en een duidelijk doel.

Wij hebben van onze toezegging dan ook geen moment spijt gehad!

In het kort geef ik u enige persoonlijke gegevens: Tineke en ik wonen in mooi Ophemert.

Tineke heeft een voltijdsbaan bij BKR in Tiel (senior-medewerker Data-kwaliteit). Zij is een echte Betuwse. Ik ben gepensioneerd zakenman (ijzerwaren en gereedschappen) en kom oorspronkelijk uit Wolvega (Friesland). Wij hebben zelf geen kinderen maar zijn gemotiveerd om kinderen die op achterstand staan structureel te helpen.

Aquarelleren is onze gezamenlijke hobby. Hierin kunnen wij onze creativiteit kwijt en bij B. Connected de hulp aan onze medemens.

Samen met u willen wij bereiken dat er voor de kinderen in Leh een goede school komt.

Oan't sjen!
Jan Hento

Reisverslag van het bestuur

Krijgt de RIGLAM-school een nieuw gebouw?

De bestuursleden Peter, Helga, Marcel en Geertje zijn eind augustus/begin september naar de RIGLAM-school gereisd. Doel: het afgelopen schooljaar evalueren en de plannen voor de nieuwbouw van de school verder gestalte geven.

Na een aantal zeer geslaagde inzamelingsacties, zoals *Kunst voor kids Schatten voor schatten*, was het eind augustus weer zover. Het omzetten van onze inspanningen in Nederland in concrete acties bij de RIGLAM-school. Dit is tenslotte waar we het voor doen!

Na een voorspoedige reis kwamen we aan op het vliegveld. Daar stonden de kinderen van de RIGLAM-school ons al met bloemetjes en kadaks (sjaaltjes die je geluk brengen) op te wachten. Om ons te begroeten waren deze kinderen al om 5:00 uur 's morgens opgestaan.

11-2-2008

De eerste dag was lichamelijk behoorlijk zwaar. Je kunt aan alles merken dat je hier boven de 3500 meter hoogte bent. Hoe fit je ook uit Nederland vertrok, deze hoogte is een aanslag op je conditie. Elke 100 meter die je aflegt, voelt alsof je een kleine marathon hebt gelopen. Uitrusten en acclimatiseren zijn dan de toverwoorden.



Vanaf de tweede dag konden we echt aan de slag. Het eerste bezoek aan onze school is altijd een speciale ervaring. Al die kinderen (en het worden er steeds meer), die ons netjes in een rij opwachten, dat is heel bijzonder. Iedereen een hand geven en even bijpraten. We zijn blij dat het voltallige team nog aanwezig is en dat we veel kinderen nu al jaren op rij terugzien. Voor ons een teken dat het goed gaat met de school.

Tijdens ons bezoek hebben we uitgebreid de school bezocht. Later was er meer ruimte voor wat ontspanning. De boeken moesten worden gecontroleerd. Gelukkig wordt dit zeer nauwkeurig bijgehouden. Een hele ochtend is besteed aan de meegebrachte cadeaus. Eerst werd door de leraren bepaald wie wat kreeg. Dit gebeurde heel gericht en er werd vooral rekening gehouden met de armoede van het gezin. Het is een genot om te zien hoe blij de kinderen waren (en de leraren ook!).



De schoolleidster heeft helaas besloten haar baan op te zeggen. Ze is recent bevallen van een gezonde baby. Omdat haar man acht maanden per jaar voor zijn werk naar Zuid-India moet, hebben ze besloten om voortaan samen de reis daar naartoe te maken. Heel begrijpelijk, maar voor ons heeft het vinden van een nieuwe schoolleider (ster)) nu grote

Mede mogelijk gemaakt door

Blz 3 of 8



prioriteit. Voor de ontwikkeling van de school, voor de contacten met B.Connected, maar ook voor de contacten met de overheid. Als sponsor hebben wij daarin een belangrijke stem.



Daarnaast zijn diverse gesprekken gevoerd over de toekomst. Zowel met het bestuur van de school, als met Lama Wangchuk, de leerkrachten, de kinderen en de overheid. Door goed te luisteren, waren we in staat om de belangrijkste wensen in kaart te brengen. Dit is soms lastiger dan het lijkt: de Indiase cultuur is nu eenmaal niet gelijk aan de Nederlandse. Onze rechtvoor-zijn-raap mentaliteit past niet bij India. Tussen de zinnen door luisteren naar de werkelijke vraag vergt het een en ander van ons voorstellingsvermogen.

Tijdens de laatste week waren er ook momenten van ontspanning, zoals de Parentsday, met veel dans en muziek. Daarbij tonen de kinderen aan hun ouders wat ze tijdens het afgelopen jaar hebben geleerd. De picknick is ook zo'n hoogtepunt. Het is werkelijk een genot om de kinderen zo ontspannen en met zoveel plezier te zien genieten. Ook zonder een Efteling kan een schoolreisje heel speciaal zijn.

We kennen hier ondertussen erg veel mensen. Bij iedereen worden we uitgenodigd op de thee of voor het diner. Gevolg: vanaf de eerste dag kwamen we tijd te kort. Het was echt timemanagement. Gelukkig was er ook nog wat ruimte voor culturele activiteiten, zoals een boeddhistische viering en het grote culturele Ladakhfestival. Ook dit helpt om het land en de bevolking beter te leren kennen.

Al met al is het weer erg intensief geweest. Veel gezien, veel gehoord, veel indrukken opgedaan. Nu is het tijd om de opgedane ervaringen en indrukken in Nederland weer op een rij te zetten en om te zetten in daden.



Onverwachte gebeurtenissen in Ladakh

Het doel van onze reis dit jaar was om gesprekken te voeren over de nieuwe school en de aftrap te geven voor de nieuwbouw. Zoals jullie weten zijn we dit hele jaar al bezig met het verzamelen van geld om dit te realiseren. Een mooi bedrag waarmee fase 1 gebouwd zou kunnen worden, staat gereserveerd.

Ter voorbereiding waren door B.Connected twee plannen opgesteld. In beide zijn alle wensen van de school én de eisen van de Indiase overheid verwerkt. Zo is er een grote aula voor bijeenkomsten (moet nu buiten) gepland, voldoende sanitair (wat nu vrijwel ontbreekt), tien lokalen en een practicumruimte. Beide plannen kunnen in fases worden gerealiseerd. De plannen zijn doorgenomen met alle betrokken en haalbaar gebleken.



De volgende fase bestaat uit vergunningen, contracten met B.Connected en organisatorische veranderingen bij de school, zodat ook onze belangen en rechten duidelijk zijn. Papierwerk, maar wel noodzakelijk.



Maar ook in India staat de tijd niet stil en kan in een jaar veel veranderen. De RIGLAM-school heeft een zusterschool, The New Millenniumschool, gesponsord door de Zwitserse organisatie Ecohimal. The New Millenniumschool is opgezet met een internaat. In dit internaat is ruimte voor 160 kinderen uit veraf gelegen gebieden. Deze kinderen zijn slechts twee maanden per jaar bij hun ouders.

De tien lokalen van The New Millenniumschool bieden ruimte aan een kleine 300 kinderen, veel meer dan het internaat onderdak kan bieden. Lama Wangchuk is van beide scholen de directeur. Er wordt ook bekeken of het mogelijk is om de kinderen van de RIGLAM-school onderwijs te geven op The New Millenniumschool. The New Millenniumschool staat op een paar kilometer afstand van de Riglam Model School, zodat de kinderen van de Riglam Model School dagelijks per bus thuis gehaald en gebracht kunnen worden, zoals nu ook het geval is. Een optie die tot vorig jaar voor de Zwitserse sponsor nog onbespreekbaar was omdat het niet paste in de doelstellingen. Die zijn nu vanwege de overcapaciteit bijgesteld.



Het samenvoegen van beide scholen heeft zeker voordelen. Beide scholen zijn slechts enkele kilometers van elkaar verwijderd. De RIGLAM heeft een bus en een goed zonne-energiesysteem en zoekt nieuwe ruimtes, The New Millennium heeft een spiksplinternieuw gebouw en geeft aansluiting op het vervolgonderwijs, maar wil graag volle klassen.



Ook voor ons als sponsor biedt een eventuele samenvoeging voordelen. We zouden "ons kindje" los moeten laten: het is de afgelopen jaren groot geworden en zou met minder ondersteuning verder kunnen (wat B.Connected uiteindelijk nastreeft). Het geeft de stichting de kans om een andere school te helpen. Dit past prima in onze doelstelling om onderwijs toegankelijk te maken voor kinderen voor wie onderwijs op dit moment niet direct bereikbaar is.

Aangezien we elke euro optimaal willen besteden, zou dit de mogelijkheid bieden om een flink bedrag (dat anders in de nieuwbouw was gestoken) op een andere wijze voor een nieuw project in te zetten.



Beide scenario's worden nu overwogen. De contacten met The New Millennium en Ecohimal zijn nog pril. Het is echter zo belangrijk, dat we dit nieuws toch aan jullie als sponsors en eenieder die ons een warm hart toedraagt, zo snel mogelijk wilden mededelen. Wordt vervolgd...

Marcel Kamps

Een sponsor aan het woord

Help de helpers!

"Wat bezielt mensen om in het verre India een project op te zetten en een complete school te supporten? India; onbekend, groot en vooral... ver



weg." Eerlijk gezegd vroeg ik mij dat af toen ik Marcel Kamps de eerste keer hoorde vertellen over de RIGLAM-school in Ladakh. Ik zal waarschijnlijk ook niet de enige zijn geweest met een dergelijke reactie. Waarom India en niet hier de lokale kleuterklas om de hoek helpen? Verder pratend wordt echter heel snel sympathie gewekt voor de school, de lokale mensen en hun omstandigheden. Je wordt dan gelijk weer even met de harde (en tegelijkertijd prettige) realiteit van ons luxe leven geconfronteerd, want waar maken wij ons nou druk om hier? De beruchte Tsunami tijdens de kerst in 2004 heeft voor een korte tijd vele ogen geopend en iedereen heeft toen gul gegeven. Daarna zijn we weer doorgegaan met ons eigen leven. Helaas werkt het zo, life goes on.

Zo niet de bezielde enthousiastelingen van BConnected. Voor hen houdt het niet op met één keer doneren. Hun spaarzame vrije tijd gaat in zeer goede projecten en doelen zitten. Onderdeel daarvan is natuurlijk het zoeken naar gelijkgestemden die hun bijdrage kunnen en willen leveren, in welke vorm dan ook. Ik geloof uiteraard in het principe van "help de helper" en weet dat ik zelf niet zoveel tijd en energie zal kunnen steken in dergelijke projecten, zeker niet in deze fase van mijn leven. Als zelfstandig ondernemer (in mijn geval van een ICT-bedrijf) heb je aan één ding altijd gebrek, en dat is tijd. Maar dat neemt niet weg dat ik "de helper" een beetje kan helpen. En in mijn geval (en wellicht ook het uwe) begint dat met sponsoren, want ook geld is energie en daar is altijd behoefte aan. Na Marcells enthousiaste verhaal over hun trip naar India vorig jaar, een paar glazen wijn en 1200 foto's van diezelfde trip, is het heel logisch dat je gaat sponsoren. Je ziet en hoort gelijk het resultaat van alle inspanningen, uitgevoerd door nieuwe vrienden en bekenden. Hoe puur kan het zijn?

Ik kom nooit op veilingen, ben niet een echte kunstliefhebber en heb er dus ook geen verstand van. Maar de veiling van B.Connected belooft erg interessant te worden er was geen kennis van kunst nodig. Veel donaties van kunstenaars, vrienden en (on)bekenden zorgden voor een gevarieerd aanbod van kunst, diensten en andersoortige objecten. Een leuke entourage, veel publiek en een geweldige veilingmeester maakten het geheel compleet. Natuurlijk kan je dan niet weggaan zonder op het een en ander te bieden. Zo ga je weg met de auto vol leuke spullen, maar tegelijkertijd met een heel prettig gevoel. De doelstelling van de veiling is gehaald en ik heb eraan meegeholpen. Ik kom nooit op veilingen, misschien maar goed ook als ik zie met welke hoeveelheid we thuiskomen... Maar zodra de volgende zich aandient, ben ik van de partij!

Het verre Ladakh en de kinderen van de RIGLAM-school, daarvoor wordt hier in Nederland veel werk verzet door de "missionarissen" van B.Connected, petje af. Het voelt goed een klein steentje bij te kunnen dragen door de helpers hier te helpen met financiële energie. Want dit is een vorm van energie waar we niet zuinig mee hoeven te zijn!"

Bart Ockerse
Tweeweg IT B.V.



Geslaagde vriendendag Neerijnen Schatten voor Schatten, Kunst voor Kids

Op maandag 26 Maart 2007 werd in het Stroomhuis te Neerijnen een benefietveiling gehouden. De grandioos verlopen dag heeft het geweldige nettobedrag van € 10.000 opgebracht!



Een werklipje saluadans voor ongeveer 30 personen ... ?
Een dagje toeren in een stadsmer (Inquar?) met grietkangfleur ... ?
Alles al willen weten wat die oude pendule op colder waard is ... ?
Medelingen op een veiling naar echte kunst en bijzondere curiosa ... ?

UNIEKE TAXATIE EN VEILING IN HET STROOMHUIS TE NEERIJNEN
Op 24 maart organiseert de Stichting B.Connected een veiling van kunstwerken, antiek en curiosa. Daarnaast worden heel speciale diensten gevuld, waaronder een metamorfose bij de kapper en een grondige cleaning van uw auto. De taxatie en de veiling is in handen van Veilinghuis Van Spengen uit Hilversum. We nodigen u van harte uit om bij dit bijzondere evenement aanwezig te zijn. Tegen een geringe vergoeding kunt u ook eigen gebruiks- en kunstvoorwerpen laten taxeren.

KUNST VOOR KIDS, SCHATTEN VOOR SCHATTEN
De opbrengst van de taxatie en de veiling komt geheel ten goede aan de RIG-LAM school in Leh, Ladakh (India). Deze school, die volledig gefinancierd wordt door de Stichting B.Connected, biedt kansarme kinderen uitzicht op een kansrijke toekomst. Meer informatie over de stichting en de school vindt u op www.bconnected.nl. Op de website treft u vanaf 10 maart tevens een overzicht aan van de te veilen stukken en de aangeboden diensten.

Waar: Stroomhuis, van Pallandweg 1, Neerijnen
Wanneer: 24 maart 2007
Programma: 11.00-12.30 uur, u kunt uw kunst, antiek en/of curiosa laten taxeren
12.30 uur, opening van de veiling door mevrouw L.A.G.M. de Zeeuw-Lases, burgemeester van de gemeente Neerijnen en een valsadansdemonstratie door "Salsadansschool Amante" uit Nijmegen

16.00 uur, veiling van kunst, curiosa, antiek en diensten

Gedurende de gehele dag is er een expositie van de veilingstukken.

Bijzonder is: Voor desleurende kinderopvang wordt gezorgd. (o.a. een springkussen, schommel etc.)
De catering voorziet in een aantrekkelijk aanbod.

SCHATTEN VOOR SCHATTEN
De werkdag tijdens de voorbereiding van dit evenement was steeds: 'Schatten voor schatten'. Talloze kunstenaars, ondernemers, particulieren en 'Veilinghuis Van Spengen' uit Hilversum werken belangeloos mee aan het welslagen van deze bijzondere veiling. Met welke schat u na afloop ook naar huis gaat, u kunt ervan verzekerd zijn dat wij vereerd zijn met uw aanwezigheid. En anders de schatten in Leh wel!

Na een zeer intensieve, tijdrovende maar tegelijk ook plezierige voorbereiding van enkele maanden was het eindelijk zover. De vrijdagavond werd ten volle benut om het Stroomhuis geheel in de beoogde sfeer te brengen.

Zelf vonden wij dat we er aardig in geslaagd waren. Bij de entree was een aparte ruimte voor de kinderen die daar begeleid werden door enthousiaste vrijwilligers. (De gemaakte tekeningen hangen intussen op de RIGLAM-school!)

Het springkussen was erg in trek bij de kinderen. Op de begane grond was tevens een zeer uitgebreide horecagelegenheid met koeken, diverse broodjes, waaronder het heerlijke broodje worst. Ook was er uiteraard van alles te drinken. De ruimte was opgefleurd met een grote diversiteit aan kraampjes, curiosa, info, sieraden en een loterij. Ook de EHBO was hier gevestigd.

Op de eerste verdieping was een expositieruimte ingericht, waar alle kunstwerken en omschreven diensten professioneel stonden uitgesteld. Alle bezoekers konden zo vooraf bepalen waar hun interesse naar uit zou gaan tijdens de veiling. Door de twee klapdeuren kwamen we in de grote zaal, alwaar gedurende de dag vier tafels beschikbaar waren om taxaties te laten verrichten. Hier werd gretig gebruikt van gemaakt. Er is zelfs een schilderij getaxeerd t.w.v. €30.000. Het was ook leuk om te horen hoe enthousiast de taxateurs waren over de ingebrachte kavels. Het veilinghuis, dat gewoonlijk in Hilversum opereert, was verrast over het aanbod uit de gemeente Neerijnen.



Aan het einde van de middag werd de grote zaal omgebouwd tot dansvloer voor een demonstratie van Merengue-, Soca- en als laatste een Salsadans. Na deze energieke en kleurrijke vertoning ging de veiling van start. De opkomst was enorm groot, en de kavelnummers werden veelvuldig uitgedeeld. Dat moest wel leiden tot enthousiasme tijdens de veiling. Dat laatste was dan ook meer dan waar. Helga kondigde de burgemeester aan en opende de veiling symbolisch met de afslag op het eerste kavel. De veilingmeester voer gedreven door de kavels heen. Met de nodige humor en deskundigheid wist hij de kavels vaak op de juiste waarde te veilen en het eindbedrag op € 8000 te krijgen. Met alle overige opbrengsten van die dag was het netto resultaat iets meer dan € 10.000.

Een geweldig financieel succes, maar tegelijkertijd ook een leuke dag. Zowel voor iedereen die betrokkenen was bij de organisatie, als voor alle bezoekers. We hebben geprobeerd voor iedereen kunst en leuke diensten voor acceptabele bedragen beschikbaar te stellen. Ik mag met enige trots zeggen, dat we daar goed in zijn geslaagd. Gezien het feit dat alle leveranciers, kunstenaars en vrijwilligers hier geheel pro-deo aan hebben meegewerkt, is een speciaal woord van dank aan

hen op zijn plaats. Maar wij danken uiteraard ook alle bezoekers. Namens B.Connected en de kinderen van de RIGLAM-school in India, heel erg bedankt.



Kinderen voor kinderen – kunst voor kids

Terwijl ouders zich een breuk sjouwden met hun antieke spulletjes, vermaakten de kinderen zich uitstekend bij kinderopvang Yulee tijdens de grote kunstveiling Kunst voor kids.

Ze werden er geschminkt, konden lekker knutselen, lezen in de speciale leeshoek of springen op een luchtkussenkasteel. Om zich weer op te laden, dronken ze tussendoor een bekertje limonade. Ook de leidsters van de kinderopvang hebben van deze dag genoten.

Niet alleen de volwassenen, maar ook deze kinderen hebben iets voor de kinderen in Leh kunnen betekenen. Ze hebben met z'n allen één groot kunstwerk gemaakt op A-3-formaat karton. Helga, Peter en Marcel hebben dit meegenomen naar India. We hebben weliswaar met z'n allen flink wat geld bij elkaar geveild, maar dit kunstwerk is voor de kindjes in India vast van onschatbare waarde...



SLOT

Tevens wil ik u hartelijk danken voor uw steun aan de stichting, zonder u heeft Stichting B.Connected geen mogelijkheden. Wij hopen ook in de toekomst op uw steun te mogen rekenen, want samen met u kan Stichting B.Connected vele kansarme kinderen een toekomst bieden in de vorm van onderwijs. En ieder kind verdient een goede toekomst!

Helga Wouterse- van Maren.
Voorzitter.

