

September 2009 5<sup>e</sup> jaargang

**Speciale uitgave ter gelegenheid van het bezoek van Lama Wangchuk aan Nederland en de bouw van drie nieuwe klaslokalen.**

Voorzitter: Helga Wouterse - van Maren  
Secretaris: Marcel Kamps  
Penningmeester: Jan Hento  
Alg.bestuursleden: Dinie van Maren  
Joyce Jacobs

Beste vrienden van Stichting B.Connected,

namens het bestuur en de kinderen van de Riglam Model Model School mag ik u deze nieuwsbrief toesturen om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen.

In juli van dit jaar arriveerde Lama Wangchuk voor een bezoek van vier weken aan Nederland. Het waren succesvolle en gezellige weken.

Lama Wangchuk heeft genoten van ons prachtige Nederland, maar ook vooral van de inzet en support van velen voor zijn school in Ladakh. Hij heeft vaak gezegd dat hij het zo geweldig vindt dat er met zoveel enthousiasme, plezier en efficiëntie gewerkt wordt om met zijn allen geld in te zamelen voor het onderwijs van "zijn" kansarme kinderen. En hij heeft mij tijdens ons laatste telefonisch contact weer uitdrukkelijk gevraagd u allen hartelijk te danken!



Omdat Lama Wangchuk in Nederland was en wij alles met hem hebben kunnen bespreken en regelen zijn dit jaar Rob en Ann Battes naar Ladakh geweest. Zij hebben namens Stichting B.Connected een aantal malen de Riglam Model School bezocht en de vorderingen van de bouw van de drie nieuwe lokalen bekeken.

Zij hebben een uitgebreid verslag geschreven en veel foto's gemaakt. Een gedeelte hiervan kunt u terug vinden in deze nieuwsbrief. Rob en Ann, ontzettend bedankt!

Door privéomstandigheden heeft Michael Grefkens zijn bestuursfunctie neer gelegd. Wij danken hem en zijn partner Nathalie hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren.

Joyce Jacobs hebben wij mogen verwelkomen als nieuw bestuurslid. De partners van de bestuursleden hebben net zoveel inzet en motivatie als de bestuursleden, dus ook Bert Oudenaarden zal zijn steentje bijdragen. Wij zijn erg blij met hun beslissing het bestuur te versterken.

De vriendenavond van stichting B.Connected vindt plaats op vrijdag 6 november 2009 in "het Torenhofje" te Ophemert. Deze avond zullen wij u uitgebreid verslag doen van de investeringen die namens u mogelijk zijn gemaakt en de verdere vorderingen op de Riglam Model School. Noteer dit vast in uw agenda.

Namens de bestuursleden van stichting B.Connected, Lama Wangchuk en vooral namens de kinderen en medewerkers van de Riglam Model School dank ik u hartelijk voor uw steun!

Helga Wouterse- van Maren.  
Voorzitter Stichting B.Connected.

**12 juli: Vriendenavond met Lama Wangchuk.**

Marcel Kamps

De vriendenavond was een bijzondere en geslaagde avond. Lama Wangchuk vond het zeer prettig om kennis te maken met de vrienden van de stichting in de Torenhof. Een genoeg wat duidelijk wederzijds was. De beoogde eindtijd werd informeel ruim overschreden.

De avond begon met een toelichting op het afgelopen half jaar. In deze periode zijn in India de handen flink uit de mouwen gestoken. Het aantal leerlingen is hard gegroeid, de bestaande klaslokalen zijn gerenoveerd en er is fors geïnvesteerd in nieuw meubilair, zodat iedereen kan zitten.

Maar het belangrijkste project van dit jaar zijn de nieuwe lokalen. Lama Wangchuk heeft dit met de van hem bekende gedrevenheid uitgebreid toegelicht en de vele vragen van de vrienden uitgebreid beantwoord.



## Bezoek aan de Riglam Model School

Rob en Ann Battes.

Rob en Ann zijn verbonden aan de Aanloop, een school in Bergen op Zoom die dit jaar via een veiling een bedrag van ruim 1000 Euro voor B.Connected heeft ingezameld.

Vijf jaar geleden hebben wij voor het eerst kennis gemaakt met B.Connected en de Riglam Model School in Leh.

Het is stralend weer als we door Lama Wangchuk met de door B.Connected gesponsorde schoolbus worden opgehaald van ons hotel. De afstand van hotel naar school is kort, we rijden een minuut of 10.



Vlakbij de ingang van de school zien we een groep ouders bij de poort staan. Zodra de bus gestopt is lopen zij de poort door.



Nurbu, directeur van de school, ontvangt ons op de ons al zo bekende wijze. Rob en ik krijgen een "katha" een wit zijden sjaal omgehangen. Een katha wordt gegeven als teken van

vriendschap, genegenheid en respect.

Door de lange erehaag van kinderen, die ons met een vrolijk good morning sir, good morning mam begroeten, lopen we naar de school. Het is vandaag niet alleen



voor ons, maar ook voor de ouders en kinderen een bijzondere dag. Vandaag is het de eerste schooldag na een korte vakantieperiode. De school is nog steeds het schooltje zoals wij het kennen van 5 jaar geleden. Al is er sinds die tijd al flink wat gewijzigd. De muren zijn netjes geschilderd. In de klassen staan lesbankjes. De vloeren bestaan niet meer uit aangestampde aarde. Er is een Solar systeem aangelegd, de computer met internet werkt nu goed. Het aantal kinderen is aanzienlijk gegroeid. De ouders horen vandaag de resultaten die de kinderen behaald hebben in het vorige semester. Een belangrijke dag dus. Het competitie gehalte om tot goede resultaten te komen ligt hoog.



Verderop het terrein liggen de stenen al klaar voor de drie nieuw te bouwen klaslokalen. De tekeningen zijn klaar en het wachten is op de engineers die de fun-

damenten moeten storten. De kleintjes krijgen dan hun eigen plek op het schoolterrein zodat de grotere kinderen in alle rust hun lessen kunnen volgen.

Samen met Lama Wangchuk en de leerkrachten gebruiken we de lunch. Het is een gezellig samenzijn waarbij natuurlijk over alle facetten van het onderwijs gesproken wordt. En dan is het al weer tijd om afscheid te nemen.

Een paar dagen later is de nieuwbouw van de 3 klaslokalen in volle gang. Aan de ouders is gevraagd mee te helpen bij de bouw van de lokalen zodat een en ander sneller gerealiseerd kan zijn. Er wordt hard gewerkt en zo te zien zal dit project eind deze maand wel klaar zijn.



En als klap op de vuurpijl kregen we van Lama Wangchuk een persoonlijke uitnodiging voor een ontmoeting met de Dalai Lama. Een overgetelijke gebeurtenis.

De laatste avond voor ons vertrek nodigde Lama Wangchuk ons uit om bij hem te komen eten. Hij had Ann's speciale sla gemaakt met noten en fruit. Het was echt heerlijk, maar niet iedereen aan tafel kon dit gerecht waarderen. We hebben er hartelijk om gelachen.

Dit zal zeker niet de laatste keer zijn dat we het schooltje bezoeken. En ik kan de kinderen van De Aanloop in Bergen op Zoom in ieder geval laten zien, dat hun sponsorgeld van de veiling in goede handen is.

## Lama Wangchuk ontmoet Nederland.

Jan en Tineke Hento

Gedurende het bezoek van Lama Wangchuk hebben wij geprobeerd om buiten het drukke programma de Lama ook nog wat van ons land te laten zien en hem kennis te laten maken met onze cultuur, wat menig keer tot wederzijdse verrassingen leidde. Hij heeft genoten van het Pluimveemuseum in Barneveld, waar hij getuige mocht zijn van de geboorte van een kuikentje, wat spontaan naar hem genoemd werd.

Mee naar 's-Hertogenbosch, naar de GWK Bank, van waaruit B.Connected het geld voor de Riglam Model School overmaakt was niet alleen voor de Lama interessant, maar ook voor de medewerkers van de bank, die nu kennis konden maken met degene die zij alleen van naam kenden.

Een bezoek aan Accountantskantoor van Noord, waar de jaarstukken van onze stichting belangeloos worden gecontroleerd werd door beide partijen zeer op prijs gesteld.

Op een middag zijn we naar het Glascentrum in Leerdam geweest, waar op dat moment verschillende glasblazers aan het werk waren. Ook hier heeft Lama Wangchuk erg van genoten. Overal en ook hier verzuimde hij nimmer het doel van zijn bezoek toe te lichten en hij had in korte tijd dan ook veel belangstellenden om zich heen staan. De medewerkers van het Glascentrum waren ook zeer onder de indruk van zijn verhaal en zijn vriendelijke en innemende manier van optreden. Als afscheid mocht hij een cadeau uitzoeken, een prachtige glazen druppel met mooie aardekleuren.



Bij onze cultuur hoort ook een pannenkoek, dus op naar de Pannenkoekenbakker in Buren om daar de lekkerste te kiezen uit 200 soorten. Dat valt nog niet mee als je de Nederlandse kaart niet kunt lezen, maar Lama Wangchuk liet zich de pannenkoek met verse aardbeien goed smaken.



Uiteraard hebben we een rondwandeling gemaakt door het historische stadje Buren en wat had daar nu het meeste indruk gemaakt? Een mevrouw met een hond aan een lijn, want dat is toch wel heel apart dat je met een hond aan een lijn gaat wandelen. Een oude boom, wat niet te geloven was dat een boom van meer dan honderd jaar oud zomaar langs de straat stond. Daar moest een foto van gemaakt worden voor de mensen in India. Als klap de de vuurpijl stond er die middag een draaiorgel in Buren, ook dat was geweldig.



Een mooie avond hadden we ook in de studio van Betuwe Radio, waar Lama Wangchuk werd geïnterviewd over de school en hij rechtsreeks in de uitzending was.

Zowel de interviewer van Betuwe Radio als Lama Wangchuk hadden zich hierop zeer goed voorbereid, zodat we weer voldaan naar de thuisbasis bij Helga in Varik gingen.

## Meditatie avond met Lama Wangchuk

Bart en Anneloes Ockerse

Tijdens het verblijf van Lama Wangchuk in Nederland kwam Marcel Kamps met het idee om een meditatieavond te organiseren.

Zo kon er op een leuke manier wat extra geld voor B.Connected worden opgehaald. Wij vonden het een geweldig plan en zijn gelijk aan het bellen en mailen geslagen om zoveel mogelijk mensen op te trommelen. Vrienden en familie werden uitgenodigd en reageerden enthousiast! Ook al hadden niet veel mensen ervaring met mediteren, toch was iedereen erg nieuwsgierig. Niet alleen naar het meditatie-gebeuren, maar natuurlijk ook naar de Lama, je hebt nu eenmaal niet elke dag een boeddhistische monnik in huis.

Het werd een erg leerzame en gezellige avond. Lama Wangchuk charmeerde iedereen door zijn vriendelijkheid en een vrolijkheid. De woonkamer was leeggeruimd waardoor we met z'n allen in een grote kring konden plaatsnemen. Lama Wangchuk gaf uitleg over zijn werk en een korte inleiding in het boeddhisme. (vakkundig door Helga vertaald)



Daarna werd er een minuut of twintig gemediteerd. Dit was een aparte ervaring, niet in het minst omdat we werden begeleid door de rollende donder en bliksem-schichten van een gigantische onweersbui.

Volgens Lama Wangchuk een heel goed teken, regen betekent immers leven. Tja, wij kijken daar in Nederland toch vaak anders tegenaan... Na de meditatie werd er gezellig geborreld en ging Lama Wangchuk nog geduldig met iedereen op de foto. Kortom, een geslaagde en vooral ook vrolijke avond, zeker voor herhaling vatbaar!



## Lama op de Mookerhei

Dick en Petra Meeussen

We waren zeer vereerd met het bezoek van Lama Wangchuk. Via onze vrienden hadden we al veel gehoord over het werk van hem in India.



Onder het genot van een lekker kopje thee hebben we uitgebreid van gedachten gewisseld. Over gewoontes in India, zijn reizen, de Dalai Lama en hoe hij over dingen denkt.

We hebben hem als een spontane, open man leren kennen. Hij heeft bewondering voor de aardse dingen. Bomen, dieren en de groene omgeving. Zo genoot Lama Wangchuk van de wandeling op de Mookerheide, voor Nederlandse begrippen ongekend bergachtig, voor Ladakh nauwelijks een oneffenheid te noemen



Onze zoon Jip van 5 maanden, was ook erg onder de indruk. Misschien omdat ze beide hetzelfde kapsel hebben, maar we denken vooral door de innemende glimlach en de kleurrijke kleding van Lama Wangchuk.



Vele foto's verder hebben we afscheid genomen. Het was een bijzondere ervaring en hopelijk zien we elkaar ooit weer terug.

### De bijdrage van de kinderen van de Tovercirkel in Malden

Alfons Sanders, docent van de Giraffen.

Kinderen van Jenaplanschool De Tovercirkel in Malden, hebben zich op een originele manier ingezet voor de kansarme kinderen in Ladakh, India. De kinderen hebben een vrijemarkt gehouden waarbij alle kinderen drie voorwerpen van henzelf te koop hebben aangeboden.

Tegelijkertijd hebben de kinderen drie voorwerpen á € 0,50 eurocent van hun medeleerlingen gekocht. Op deze manier hebben we dus op een leuke en makkelijke manier € 1,50 euro per kind opgehaald en de kinderen hebben er nog leuke cadeautjes aan overgehouden ook!



Een zeer bijzondere ervaring waren de spontane acties van geraakte kinderen. Zij zijn buiten schooltijd gaan knutselen. Door deze knutsels ook weer aan de man brengen hebben 2 groepjes bij elkaar 300 Euro ingezameld.



Zo hebben we met z'n allen een bedrag van bijna € 600 euro bij elkaar gebracht voor een betere toekomst voor de kinderen in Ladakh! Wij wensen de stichting B.Connected nog veel succes met het steunen van de Riglam Model School en zijn blij dat we een steentje hebben bij kunnen dragen aan dit mooie doel!



### Het bezoek van Lama Wangchuk door de ogen van Tessa van Heijnsbergen, 8 jaar.

Iedereen kreeg een hand toen de monnik kwam  
Hij duwde Koen en Floor op de schommel.  
We gingen naar de kippen en de konijnen, kyken  
De monnik vond de konijnen heel lief en  
hield mijn konijn vast.  
We gingen met z'n allen een ijsje eten.  
We gingen samen op de foto met de monnik.  
Papa en mama kregen een zijden sjaaltje  
Ik had de volgende dag op school verteld  
over de monnik en de foto's laten zien.  
Ik vond het heel leuk dat de monnik op  
bezoek kwam.

Tessa van  
Heijnsbergen



### Vriendenavond vrijdag 6 november

**Op vrijdag 6 november a.s.** wordt voor de zesde keer de donateurs- en vriendenavond van B.Connected georganiseerd. Het zou ons verheugen om u bij te praten over de ontwikkelingen in 2009 en de plannen voor de verdere toekomst.

Net zoals vorig jaar hopen we u te mogen verwachten in verenigingsgebouw De Torenhof, Weverstraat 3 in OPHEMERT.

Het programma begint om 20:00 uur, maar vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom. U kunt dan verder kennis nemen van onze ervaringen met de Riglam Model School. Het programma bestaat uit presentaties waarin aandacht wordt besteed aan de school, maar ook aan het leven in Ladakh.

Tevens hebben we wat korte flitsen van het bezoek van Lama Wangchuk aan Nederland. Net als vorige jaren is er alle ruimte om met het bestuur van gedachten te wisselen.

Verder staat er natuurlijk nog een uitermate belangrijk onderwerp op de agenda. De trekking van de prijzen in onze loterij. Dit jaar hebben we voor de 4<sup>e</sup> maal onze loterij georganiseerd. De kosten zijn volledig gesponsord, evenals de beschikbaar gestelde prijzen.

### Wederom zijn belangeloos leuke prijzen beschikbaar gesteld, zoals o.a.

- Enkele mooie kunstobjecten uit de regio Varik,
- Een magnetron
- Een TFT beeldscherm
- Een BBQ
- Een kofferset
- En nog vele andere prijzen en prijsjes

Vorig jaar was de netto-opbrengst van de loterij ruim 1500 Euro en ook dit jaar hopen we op deze opbrengst.

Er zijn nog loten à 1 Euro te koop. U kunt deze bestellen via [marcel@bconnected.nl](mailto:marcel@bconnected.nl)

De opbrengst van dit jaar gaat naar ... interieur

Tijdens het bezoek van Lama Wangchuk in juli hebben we ons nieuwe project, de 3 nieuwe klaslokalen flink onder de aandacht gebracht. Zoals u kunt lezen in de bijdrage van Rob en Ann, wordt er ondertussen al behoorlijk gebouwd en we hopen eind september de bouw af te ronden.

Daarna moeten de klassen nog ingericht worden. In de nieuwe klassen komen de jongste kinderen en voor

hen is een prettige geborgen lesomgeving met speelgoed van groot belang.

Daarom gaat de opbrengst dit jaar naar het inrichten van deze nieuwe lokalen.

We zouden het bijzonder prettig vinden om u als vriend van stichting B.Connected 6 november a.s. te mogen begroeten! Wij wensen u verder het allerbeste en hopen ook in de toekomst op uw hartverwarmende steun.

Mocht u nog vragen hebben: u bereikt ons op 06-51590053 of [marcel@bconnected.nl](mailto:marcel@bconnected.nl)



### SLOT

Via deze nieuwsbrief hebben wij getracht u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen bij Stichting B.Connected. Ik hoop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog vragen hebben, stuur dan gerust een e-mail ([marcel@bconnected.nl](mailto:marcel@bconnected.nl)) en wij beantwoorden uw vraag met alle plezier. Ook kunt u voor actuele informatie de website van de stichting bezoeken. ([www.bconnected.nl](http://www.bconnected.nl)).

Wij hopen dat u stichting B.Connected blijft steunen, want de kinderen rekenen op u.



Helga Wouterse- van Maren  
Voorzitter B.Connected