

November 2004 1^{ste} jaargang
Uitgave van Stichting B.Connected.
Verschijning 2x per jaar.

Secretaris: Marcel Kamps
(info@bconnected.nl)

Penningmeester: Maurice van der Kruk

Voorzitter: Helga Wouterse

Raad van toezicht: Peter Wouterse, Chris Ploeg

Algemene bestuursleden: Dien van Maren, Michael
Grefkens

Inhoud

- Voorwoord van de Voorzitter
- Verslag donateursbijeenkomst
- Een maand met Lama Wangchuk
- Sponsorloop in Varik
- Een van de bestuursleden stelt zich voor.
- Een bezoek aan de Richlam School
- Wat hebben we tot nu toe bereikt
- Activiteiten voor het aankomende jaar



Beste donateurs en sponsors,

Hierbij sturen wij u met trots de eerste nieuwsbrief van Stichting B.Connected.

Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van al hetgeen wij, met uw onmisbare hulp, hebben kunnen realiseren. Maar allereerst wil ik u namens het gehele bestuur ontzettend bedanken voor uw betrokkenheid en steun aan onze stichting!

Het is hartverwarmend te merken dat er zoveel mensen zijn die zich het leed van kansarme kinderen aantrekken en ook bereid zijn deze kinderen te helpen.

Samen kunnen wij veel voor hen betekenen en niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Iedere ouder wilt toch graag een goede toekomst voor zijn kind?!

het middenpad biedt voldoende ruimte voor veel extra passagiers.

Deze maand vertrekken Peter en ik naar India voor de aankoop van de schoolbus. Echter met de aankoop van de schoolbus worden de vaste maandelijkse lasten voor de school hoger. We zullen een chauffeur, de verzekering, belasting en brandstof moeten betalen. Vandaar dat wij nieuwe vaste donateurs zoeken.

Kent u soms iemand die net als u een warm hart op de juiste plaats heeft en die ons zou willen/kunnen helpen?

In deze nieuwsbrief vindt u verslagen van een aantal activiteiten die georganiseerd zijn ten van de inzameling van geld voor de schoolbus.

Bovendien willen wij u deelgenoot maken van het bijzondere bezoek van Lama Wangchuk aan Nederland.

Wij willen u graag op de hoogte houden van al hetgeen Stichting B.Connected onderneemt, u zult daarom regelmatig een nieuwsbrief ontvangen.

Via onze website kunt u ook alle informatie vinden, deze willen wij zo actueel mogelijk houden. U kunt ons vinden op www.bconnected.nl

Helga Wouterse- van Maren.
Voorzitter stichting B.Connected



Een van de bestuursleden stelt zich voor.

Ik ben Dinie van Maren bestuurslid van stichting B.Connected.

Onze stichting is op verschillende manieren actief bezig om geld in te zamelen voor onze school in India.

Een van de activiteiten die ik op me genomen heb is wenskaarten maken.

Daar zit vele uren werk in ,wat ik met veel plezier doe.

Bijna alle vrije tijd zit ik te knippen en te plakken. Mijn man Albert doet het snijwerk van de kaarten. Je moet wel over wat creativiteit beschikken om wat afwisseling in de collectie te brengen.

Zo ben ik nu al bezig met het inkopen van materialen voor het maken van kerstkaarten.

Er zijn al honderden kaarten verkocht op markten ,bij verenigingen en in de schoonheidssalons van bestuursleden.

Wij hopen dat er continuïteit in de verkoop blijft zodat deze activiteit een vaste bron van inkomsten oplevert.

Namens de kinderen uit India hartelijk dank!!



Verslag van de Donateurs bijeenkomst

16 mei 2004, de dag van de eerste officiële donateurs bijeenkomst van stichting B.Connected. Na een aantal weken van voorbereiding en een week vol met activiteiten georganiseerd door het voltallig bestuur, partners, betrokkenen en last but not least Lama Thupsten Wangchuk, was het op zondag zover.

's Morgens scheen de zon direct al volop en met gemengde gevoelens togen wij naar Varik. Wetende dat veel geïnteresseerden en donateurs hebben laten weten die dag aanwezig te zijn, konden wij ons heel goed voorstellen dat je op een van de eerst echt zonnige zondagen van 2004 niet genegen zou zijn een aantal uren binnen door te brengen, maar lekker buiten in de tuin of anderszins van de zon te genieten.

Om de ruimte in Indiase stijl aan te kleden en alle apparatuur te testen waren wij rond de klok van 9 in Varik en niet veel later kwamen de eerste belangstellenden al binnen. Ondertussen was ook de heer Van Eldijk, de motor achter Betuwe TV, gearriveerd, die van de gehele dag en van alle activiteiten die eerder in de week hebben plaatsgevonden een film maakt. Met de Indiase, boeddhistische gebedsvlaggetjes aan de muur, wierrook, de Indiase houtsnijwerken tafel en overige attributen in het gezichtsveld in de trouwzaal, de ontvangstruimte; met Indiase, Ladakhi muziek op de achtergrond verkeerde iedereen al snel in Indiase sferen

Rond de klok van half elf werd het allengs drukker en boven verwachting stroomde de zaal zo goed als vol met belangstellenden en donateurs. Even na elfen nam Helga Wouterse het woord en heette iedereen van harte welkom. Aan de hand van een door Peter Wouterse professioneel samengestelde diapresentatie nam Helga ons mee naar India. Gaandeweg met impressies van de Indiase samenleving, cultuur, kleuren en geuren arriveerden wij in Ladakh, Leh, om uiteindelijk bij de RIGLAM School uit te komen. Het project waarvoor de stichting B.Connected zich momenteel inzet. Het werd al snel duidelijk dat Helga passioneel eenvoudig uren over India en het door haar en Peter geadopteerde project zou kunnen praten, maar het programma gaf haar maar een half uur de ruimte en dit was voldoende om in ieder geval in een vogelvlucht alle aanwezigen met Indiase sferen te vervoeren. Na de voorstelronde

van het bestuur, waarin eenieder haar/zijn rol in het bestuur toelichtte was het tijd voor een pauze waarin de aanwezigen met elkaar van gedachten konden wisselen.

Na de pauze was het de beurt aan Lama Thupsten Wangchuk. Zijn lezing, die hij in het Indiaas Engels hield, werd door Helga in het Nederlands vertaald. Aangezien Helga die hele maand met Thupsten optrok, was zij in staat om ook de emotie en gevoelens goed in de vertaling tot uitdrukking te brengen. Voor eenieder het in de gaten had was het alweer half één geworden en sloot Helga de bijeenkomst met eenieder te bedanken voor de komst en de ondersteuning van de stichting met de woorden van Thupsten "many, many thanks"

Een klein uurtje pauze was gepland om een lunch te nuttigen en de laatste voorbereidingen te treffen, voordat de donateurs en belangstellenden die zich hadden opgegeven voor het middagprogramma, arriveerden.

Met een kleine dertig aanwezigen tijdens de middag, wetende dat de zon volop aan de hemel stond en het ondertussen een echt zomerse dag is geworden, geeft aan dat onze stichting geprijsd is met een groot aantal sterk betrokkenen en dit doet het bestuur natuurlijk deugd.

Na de introductie van het land India en het RIGLAM School project door Helga was het aan de bestuurders om een toelichting te geven op eenieders verantwoordelijkheid en konden wij een toelichting geven op de financiële stand van zaken en de doelstellingen nader uit de doeken doen. De activiteiten van de afgelopen periode, met name van de afgelopen 2 weken, hebben ten doel voldoende middelen te genereren om een schoolbus te kunnen kopen, daarna staan onder andere een waterput, elektriciteitsvoorziening, interieur en uitbreiding van de school op de planning. Na de bestuursintroductie en toelichting op de korte en lange termijn doestellingen werd het woord aan Lama Wangchuk gegeven, die met een aantal interessante vragen uit het publiek duidelijk in zijn sas was met de betrokkenheid bij zijn RIGLAM School.

Na de pauze was het moment daar om het schilderij, om niet ter beschikking gesteld aan onze stichting door Marlene Thijssen te veilen. Het kunstwerk dat de Indiase, Ladakhi sferen uitademt is nu in huize Greffkens te bewonderen.

Na de veiling is er nog uitgebreid van gedachten gewisseld en ging eenieder voldaan huiswaarts.

Een maand met Lama Wangchuk in Nederland

Zoals u allemaal vernomen hebt is Lama Wangchuk in Nederland geweest van vrijdag 07 mei tot en met zondag 06 juni jl.

Deze maand was een fantastische, maar ook een zeer confronterende tijd.

Peter en ik hebben hem op Schiphol opgehaald. Vol spanning hoe deze maand zou verlopen keken we hem tegemoet. En daar kwam hij aan, in zijn monnikenpij met een stralende lach!

Meteen kregen wij het gevoel dat het een heerlijke maand zou worden.

Op de reis naar ons huis keek hij zijn ogen al uit. Al die brede, rechte wegen met zo veel auto's.

Na even geslapen te hebben zijn Lama Wangchuk en ik naar de supermarkt in ons dorp gegaan. Hij kwam uit zijn slaapkamer met over zijn pij een dik vliesvest, hierover heen een regenjas en een rode muts op zijn hoofd. Dit terwijl het ongeveer 18 °C was!

In de supermarkt wist hij niet waar hij het eerst moest zoeken. Zoveel verschillende artikelen. Je kunt kopen wat je wilt, zoveel keus, en alles in één winkel.

Natuurlijk belandde er cola in ons winkelwagentje, dit was voor Lama Wangchuk de grote verwenning. De volgende dag stond er een bezoek aan de Floriade op het programma.

Na zijn dagelijks ritueel van een uitgebreide douche, rustig ontbijten en ongeveer een uur bidden en mediteren vertrokken we.

Deze dag was een feest! Zijn verwonderde ogen over zoveel verschillende soorten bloemen zullen wij nooit meer vergeten. Iedere bloem werd op de foto gezet, zodat iedereen in Ladakh mee kan genieten. Hij vertelde dat ze in Ladakh maar vier soorten bloemen hebben, door de hoogte en weinig regen groeit er bijna niets.

Niet alleen de bloemen in de Floriade hadden zijn grote belangstelling, maar ook de bloemen die we tijdens onze wandelingen door Varik tegen kwamen.

Tijdens deze wandelingen was hij ook altijd onder de indruk van al het groene gras en de vele grote, dikke, schone en gezonde koeien in de weilanden. Hij zei meerdere malen: "De koeien hier moeten wel heel gelukkig zijn met zoveel gras". Het was voor hem ook onbegrijpelijk dat deze koeien privé bezit zijn en niet tot de regering behoren.

In Ladakh ben je al heel rijk als je één mager, klein koetje hebt. Je hebt dan melk en boter. Dus zoveel

grote, dikke koeien dat het bezit is van één boer is niet voor te stellen.



Omdat lama Wangchuk het interessant vindt om het leven in Nederland te vergelijken met het leven in Ladakh zijn we ook naar een heel modern boerenbedrijf geweest dat werkt met computer gestuurde melkmachines, zodat hij een goed beeld kreeg van het boeren in Nederland.

Hij is was erg geïnteresseerd in deze melkmachines. Lama Wangchuk is geïnteresseerd in alles wat automatisch of computer gestuurd is. Dit kennen ze in Ladakh nauwelijks omdat er regelmatig geen elektriciteit is.

Vandaar dat stichting B.Connected zonne-energie voor onze Riglam model school te Ladakh op de prioriteitenlijst heeft staan.

De eerste dagen in Nederland zat Lama Wangchuk vaak afwachting naar de lampen te kijken. Op een gegeven moment vroeg hij aan mij hoe laat de elektriciteit altijd uitvalt.

In het noorden van India is er niet voldoende capaciteit voor de gehele streek. Vandaar dat de elektriciteit per toerbeurt wordt verdeelt. Kunt u zich voorstellen maar een paar uur elektriciteit per dag te krijgen?

Er is zeker meer dat wij ons niet kunnen voorstellen, zoals echte honger hebben.

Op een ochtend gooide ik twee sneetjes oud brood weg. Toen Lama Wangchuk dit zag haalde hij ze uit de pedaalemmer en legde ze op zijn bord.

Het schaamrood stond op mijn kaken. Sinds die tijd bakken wij van de restanten brood wentelteefjes. Ook gingen we eens met Lama Wangchuk en een aantal bestuursleden ergens lunchen. Hij had erg

veel zin en noodle-soep, dus wij met zijn allen naar een chinees restaurant.

Toen hij de menu kaart zag wilde hij in eerste instantie niets meer bestellen. Hij zei: "Van het bedrag van één noodle soep kan in Ladakh een heel gezin een week eten".

Zoals u weet is het eten bij een chinees restaurant altijd veel te veel. Zo ook nu, er bleef eten over.

Lama Wangchuk wilde de restanten in een plastic tasje doen voor de eenden die hij in het park had gezien. Helaas hebben we een leugentje om bestwil moeten vertellen.

We zeiden dat alle restanten bij elkaar wordt gedaan en dit aan de varkens wordt gegeven.

Dit leugentje zou toch de waarheid behoren te zijn!

De maand met Lama Wangchuk was ook zeer bijzonder vanwege zijn charisma.

Het is fantastisch om te zien hoe positief iedereen op hem reageert. Als je hem ontmoet, heeft hij al meteen een speciaal plekje in je hart.

Dit geldt in het bijzonder voor kinderen. Tijdens de bezoeken aan de lagere scholen in Est en Varik heeft hij een onuitwisbare indruk op de kinderen achter gelaten.

Alle kinderen werden heel rustig en lief in zijn aanwezigheid. Zelfs de grootste ondeugden zaten als makke lammetjes op zijn schoot of in zijn nabijheid. Ze hadden honderden vragen en deze werden allemaal rustig en uitgebreid beantwoord door Lama Wangchuk.

Dagelijks krijg ik nog van diverse kinderen de vraag hoe het met Lama Wangchuk gaat!

Hij is nog dagelijks in onze gedachten. Zijn charisma in combinatie met zijn verwondering en enthousiasme over onze manier van leven en de natuur in Nederland heeft veel met ons allen gedaan. Ik zou dan ook uren kunnen schrijven over zijn inspirerend bezoek aan ons land.

En terwijl ik dit artikel voor deze nieuwsbrief schrijf en mijmer over die heerlijke maand kijk ik vanuit mijn kantoor over de prachtig groene weilanden met daarin de gezonde, dikke koeien en denk ik: "Wat ben ik toch een gelukkig mens dat ik hier geboren ben".

Sponsorloop 18 mei 2004 in Varik groot succes!

Het is vroeg in de morgen. Snel haal ik de gesponsorde bestelling op bij Anneke's gruuntewinkeltje in winkelcentrum Passewaaij en rij vervolgens naar het huis van Helga, waar we hapjes gaan maken ter verkoop bij de sponsorloop in Varik. Ik kom binnen en waan me in een Indiaas

restaurant. Lama Wangchuk is al druk aan de weer en geeft ieder van ons (Dien, Helga, José, Veerle en ik) duidelijke instructies. "Goed fijnsnijden!" zegt Lama Wangchuk. Dien bedenkt dan snel dat de westerse wijze van snijden sneller gaat dan met een gewoon mes: de keukenmachine!

Eerst momo's maken op traditionele Indiase wijze. Ieder heeft zijn/haar eigen taak: deeg rollen, ronde stukken uit het deeg snijden of de gemarineerde groentes in het deeg vouwen. Het is leuk en gezellig om dit te doen. Zodra het deeg op is op naar het volgende gerecht: samosa-hapjes en lassi-drinkjes maken. Daarna haast ik me naar Utrecht om van het Indiase restaurant Namaskar hapjes in ontvangst te mogen nemen en deze vervolgens te mogen verkopen vanavond.

Alles staat gereed. Alle sausjes, de hapjes, de bak- en stoompannen, de zelfgemaakte kaarten van Dien en de gedoneerde coca-cola voetballen. "Klaar-voor-de-start? Af!" De kinderen van de basisschool van Varik doen hun best om zoveel mogelijk rondjes te lopen om zo hun deel bij elkaar te brengen voor de kinderen van de Rig Lam school in India. Ouders en familie helpen hen of doen zich te goed aan allerlei soorten hapjes en versnaperingen. De momo's waren voor ons Hollanders eventjes vreemd, maar zodra een aantal enthousiast om meer kwam, volgden er meer. Er was ook gelegenheid om op de foto te gaan met een oldtimer en de carrillon zorgde voor een vrolijke noot. Lama Wangchuk kijkt zijn ogen uit. Kinderen scharen zich om hem heen. Lachen, knuffelen, meerennen en voetballen; niets was Lama Wangchuk teveel.

Het is alweer voorbij en iedereen ruikt rustig alles op en gaan tevreden weer naar huis. Na een aantal dagen weten wat deze dag heeft opgebracht: maar liefst € 3.000,- hebben we met z'n allen verzameld! Fantastisch!

Graag wil ik iedereen bedanken voor de inzet en de fantastische leuke dag!



RIG-LAM school krijgt een schoolbus!!

De bestuursleden Peter, Helga en Marcel zijn namens B.Connected eind augustus/begin september naar Leh geweest om persoonlijk de koop en overdracht van de schoolbus aan de RIG-LAM school te begeleiden.



Na de succesvolle inzamelacties en de vele andere bijdrage kon in juli de belangrijkste bestuursbeslissing tot heden worden genomen. We hadden het geld in kas om een schoolbus te kunnen kopen. Maar hoe nu concreet verder... Vanuit Nederland via veel telefoontjes en internetverkeer is het ons gelukt om een TATA LP 709 Turbo schoolbus te bestellen. Gelukkig heette de busdealer FairDeal. Hier sprak toch een stukje vertrouwen uit.

Vervolgens zijn we naar India vertrokken om lokaal de overdracht van de bus te regelen. De ontvangst op het vliegveld was geweldig. De gehele school was aanwezig om ons te verwelkomen. We voelden ons direct opgenomen in de bevolking. Vanaf het eerste moment hebben we een drukke agenda gehad om op tijd de bus in Leh te hebben.

Op zaterdag 4 september was het zover en is de schoolbus aangekomen in Leh. Nadat we een rugzak rupees hadden overgedragen aan de dealer was de bus echt van de school. De kinderen en leerkrachten waren dolgelukkig.

Verder hebben we een fantastische tijd gehad in Ladakh, de gastvrijheid van de mensen, gezamenlijk aan een doel werken en ook echt wat kunnen betekenen. Natuurlijk zijn we ook vaak op de school geweest, zo hebben we o.a. parentsday gehad. Op deze dag was de "binnenplaats" van de school prachtig versierd en de schoolkinderen hebben optredens verzorgd voor zowel de ouders als ons. De ouders wilden graag kennis maken met de sponsors en uiteraard de bus zien. Tijdens de optredens werd de naam van de school op de bus geschilderd, een extra attractie op deze dag.

Naast de schoolbus hebben we tal van zaken voor de school kunnen regelen, van drinkbekers voor de kinderen tot het hard benodigde lesmateriaal. Voor ons een eenvoudige stap (dankzij jullie), voor hun een ogenschijnlijke opgave, maar een wens die door B.Connected in vervulling ging. Als afsluiting zijn we met alle kinderen en de leerkrachten in de nieuwe bus naar een klooster geweest, geweldig voor hun maar ook voor ons. Na een afsluitende picknick konden de kinderen moe maar intens gelukkig weer naar huis. Trots op de bus, trots op hun school.

Al met al een unieke ervaring. In Nederland in onze "druk druk" cultuur vergeet je soms hoe goed wij het hebben. Voor ons zijn zoveel zaken vanzelfsprekend, die het voor grote groepen op de wereld niet. Voor ons is de wereld klein, in een dag zijn we daar, hun wereld is 15 km. Wij vinden de ticket goedkoop, voor hun is het een jaarsalaris. Ik ben blij dat ik erbij was. Het verrijkt ons welzijn. Men zegt wel "*wie goed doet, goed ontmoet*" en zo is het.



*the Moon and the Stars,
And yet it, 's different to us
As you are gone.*

Here, in school everyone and every thing (the pink cups, musical wall clock, Classes, Bus, Staff room and each stone) are missing you all like anything and from now itself we are waiting for next year to see you. Lots of love, progress and regards to you and other board members from Rig-Lam family.

Hieronder volgt nog een bericht dat wij na onze terugkeer uit India van de hoofdonderwijzeres Tenchoej, hebben ontvangen. Het is tekenend voor de warmte die wij hebben ontvangen van hun, maar beschrijft ook heel goed wat B.Connected voor de RIG-LAM school kan betekenen.



Here we are addicted with you all and we are trying to survive with your memories, really those days are done, Hey wait I wanted to put this in a poetic way (Please read it as I'm not poet but I like to be!)

MISSING YOU!!

*We know you all are not here
Physically,
But we don't feel so
As we are missing you
Those gone days are gone
And yet it's still with us
In our dreams, thoughts and
Closed to our heart
Thanks for the time that
You all spent with us
For which the memories are*

Still fresh with us

*The protection that we need,
The care that we meant
You Are the one who will make our dreams
Come true,
You teach us to dream,
You made winds to fly
And we can feel the sky
Everything is same, the Sun,*

Wat hebben we tot nu toe bereikt

- B.Connected betaalt de salarissen van de leerkrachten en ondersteunend personeel.
- Deze salarissen zijn op concurrerend niveau gebracht, wij willen deze crew graag behouden
- Recent is lesmateriaal geleverd
- Ons grootste succes : een schoolbus die de kinderen ophaalt en terugbrengt.
- Wij coachen en steunen het lerarencorps in hun doelstelling om de school optimaal te laten presteren.

Wat willen we de aankomende jaren nog bereiken

Naast de schoolbus wil B.Connected de school in de toekomst graag meer faciliteiten geven, zoals:

- een waterput. Water zit op grote diepte en wordt nu gebracht met een vrachtwagen. De eerste contacten zijn gelegd voor een eigen waterput.
- verwarming; de leerlingen zitten in onverwarmde lokalen, terwijl het er in de (lange) winter vriest dat het kraakt!
- meubilair; kleine kinderen zitten op een betonnen vloer: om ziek van te worden!
- extra lesmateriaal. Elk jaar is nieuw lesmateriaal noodzakelijk.
- elektriciteit, o.a. door een solarsysteem;
- en speel middelen; rondom de school is slechts een kale vlakte, één enkele tennisbal vormt een geschenk uit de hemel.