

Oktober 2011
7^e jaargang

Voorzitter: Helga Wouterse - van Maren
Secretaris: Marcel Kamps
Penningmeester: Geertje Westervelt
Alg.bestuursleden: Rob Battes

Op onze website kunt u deze nieuwsbrief in groter letterformaat lezen en downloaden.

U kunt deze nieuwsbrief in groter pdf-formaat opvragen via email: marcel@bconnected.nl

Beste vriend(in) van stichting B.Connected,

Graag willen wij u, middels deze nieuwsbrief, op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen Stichting B.Connected.

Deze nieuwsbrief staat volledig in het teken van ons bezoek afgelopen zomer aan de RIGLAM- en DIGGER-school.

In Leh staat de Riglam Model School. Deze school wordt al ruim acht jaar door Stichting B.Connected ondersteund en is uitgegroeid tot een school met ongeveer 150 leerlingen, goede leerkrachten en faciliteiten.



De school in Digger is een klein schooltje met ongeveer 30 leerlingen. Deze school zal niet veel groter worden omdat het gebied zo dun bevolkt is.

In deze nieuwsbrief treft u een reisverslag met de belangrijkste thema's van onze bezoek.

Op de laatste pagina vragen we ook u aandacht voor de jaarlijkse loterij. Er zijn nog loten te koop.

Helga Wouterse- van Maren Voorzitter

Reisverslag 2011 (Marcel Kamps en Geertje Westervelt)

Afgelopen juli 2010 zijn wij (Peter, Helga, Geertje en Marcel) weer namens B.Connected bepekt en bezakt met de nodige geschenken naar India vertrokken.

Ook dit jaar zijn de reiskosten door ons persoonlijk betaald, zodat uw bijdrage optimaal aan school en kinderen kan worden besteed.

Met de herinneringen van vorig jaar nog in ons achterhoofd, waren we op van alles voorbereid. Dit jaar liep het echter aangenaam anders. We hebben zelfs nog nooit zo'n effectieve en efficiënte reis gehad.

Aankomst

Zoals gebruikelijk stonden leerlingen, onderwijzers en oudercomité van de RIGLAM school ons al op te wachten op het vliegveld. De eerste vlucht uit Delhi arriveert al rond zes 's ochtends in Leh, wat betekent dat de kinderen erg vroeg op moeten om ons op te wachten. Het geeft wel een ontzettend warm gevoel om iedereen weer te zien.



Ontvangst op het vliegveld Leh.

De eerste dag gebruiken we om te wennen aan de hoogte. Op het vliegveld hangen folders om je te attenderen op de effecten van de hoogte op ons lichaam en ook al zijn we er al regelmatig geweest, het blijft intensief.

's Avonds dachten we rustig te gaan eten in een lokaal restaurantje met Lama Wangchuk. Uiteindelijk hebben we dat etentje ook gehad, maar pas na een intensieve vergadering waarin we compleet werden bijgesproken over de ontwikkelingen op de RIGLAM-school.

Ladakh Boedhistic Organisation (LBA)

Toen we vorig jaar weggingen, verlieten we enerzijds de school en de medewerkers in een goed georganiseerde staat. Dit hadden we te danken aan de nieuwe hoofdonderwijzer van de RIGLAM-school. Anderzijds hebben we toen ook uitgesproken dat we best wat zorgen hadden over hoe Lama Wangchuk en de board de school aanstuurden. Goede wil is niet altijd voldoende, zeker niet als de school groter wordt! Dit aandachtspunt bleek heel goed opgepakt door Dr. Mutup, de voorzitter van de board, die gelukkig voor ons, ook de president is van de LBA, de Ladakh Boedhistic Organisation.



Voorste rij: van links naar rechts: Marcel, Lama Wangchuk, Helga, Dr. Mutup (President LBA), PT Kunzang (vzr. Bestuur Riglam). Achterste rij: bestuursleden Riglamschool en Peter.

De LBA is de grootste georganiseerde vrijwilligersorganisatie van Ladakh en heeft in overleg met Lama Wangchuk, de board en B.Connected het management van de RIGLAM school overgenomen. De LBA heeft serieuze plannen om het onderwijs aan kansarme kinderen in Ladakh naar een hoger niveau te tillen, maar had geen school.

B.Connected heeft met de RIGLAM school een succesvolle school met de juiste infrastructuur. De wens tot samenwerking is een compliment voor wat wij de afgelopen jaren bij de RIGLAM-school hebben gerealiseerd.

Samen kunnen we onze doelstellingen realiseren. Een mooi voorbeeld van $1 + 1 = 3$. B.Connected wil graag een meer zelfstandige school, de LBA wil graag nog meer kinderen een toekomst met onderwijs geven. We hebben al een indruk gekregen van de plannen van de LBA en mocht dit volgens plan gaan lukken, dan zal de RIGLAM school de komende jaren verder groeien in aantal leerlingen, maar ook in opleidingsniveau. Iets waar de LBA en wij graag onze bijdrage aan willen leveren.

Met de woorden van Helga, onze voorzitter, "You can give them fish, but it's better to teach them how to catch fish"

Ontvangst op school

De dag daarop zijn we 's ochtends met de bus naar school gegaan. Tegenwoordig moet de bus twee ritten maken om alle kinderen op te halen. Iets wat wij een bijzonder goed teken vinden. Bij de school stonden kinderen en ouders, in de klederdracht van Ladakh, ons op te wachten.



Ouders en kinderen verwelkom ons bij de school.

Nadat we 160 handen hadden geschud en de dagelijkse ochtendceremonie hadden bijgewoond, konden we beginnen met het echte werk.



Momenten van bezinning tijdens ochtendceremonie.



Boekhouding

Een belangrijke taak is de financiële controle van de boeken. Het mag dan allemaal nog met de pen geschreven worden, het klopte precies. Iets waar we vanuit onze verantwoordelijkheid richting donateurs en school natuurlijk bijzonder blij mee zijn.



Controle van de boekhouding met Norbu. Norbu is leerkracht en tevens de administrateur.

Vervolgens hebben we ons verwonderd hoe blij kinderen kunnen zijn met simpele dingen als een ballon. Hoe vaak kun je die wel niet opblazen, nou we hebben het gezien. Heel vaak! Hoeveel plezier kun je hebben van een snoepketting, een lampje, een rekenmachientje.



Allemaal spullen die we hadden meegenomen en waar de douane met gefronste blikken naar keek. Maar ja, het is voor een goed doel en dan blijkt vaak dat ogenschijnlijk onvermurwbaar personeel op luchthavens een oogje dicht wil doen. Op Schiphol bleek dat we drie koffers teveel hadden, maar we mochten ze toch gratis meenemen. Op Delhi bleek dat het gewicht fors teveel was voor de binnenlandse vlucht en ook daar werd een oogje dichtgeknepen.

Inventarisatie van de wensen

De eerste week hebben we belangrijkste wensen besproken en hebben we direct een aantal zaken geregeld. Ook hier was de invloed van de LBA al aanwezig. De wensen van de school en leerkrachten waren zorgvuldig op papier gezet (met alle bijbehorende Indiase stempels)



Een aantal wensen konden we direct honoreren en waren al klaar toen we vertrokken.

- De bekleding van de schoolbusbanken is vervangen, deze waren werkelijk versleten.



- Er is een bagagerek op de bus geplaatst, zodat de koffers en tassen op het dak meegenomen kunnen worden. Wel zo handig met zo'n volle bus.



- De bus heeft een grote renovatie gehad. Iets wat wel nodig was na 6 jaar serieus gebruik.
- Een nieuw gasfornuis voor de kok. Het bleek dat we al een tijdje gebruik maakten van een privétoestel van Norbu, een onderwijzer.
- Er zijn 2 nieuwe leerkrachten in dienst genomen.
- Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de salarissen voor het komende schooljaar.



Overdracht van de salarissen over augustus aan Norbu en Lama Wangchuk.

Parentsday en de jaarlijkse picknick

De tweede week stond in het teken van de picknick en de parentsday. Twee belangrijke gebeurtenissen in het schooljaar. De picknick is voor de kinderen hét uitje. Iedereen verheugt zich weer op dit spektakel. Dit jaar was het op een grote picknickplaats bij Shey. Door het mooie weer was er voldoende water in de beken om er weer een groot waterballet van te maken. Onder aanvoering van Peter was er geen enkele plek veilig.



Kinderen en leerkrachten in het water.

Zelfs de leerkrachten gingen kopje onder. 's Avonds keerde iedereen uitermate moe, maar tevreden terug naar Leh.

Parentsday

De parentsday was dit jaar door de LBA georganiseerd. We merkten direct dat deze organisatie het talent heeft om zaken te organiseren. Zelfs de stoelen stonden op kleur opgesteld. Iets wat eigenlijk helemaal niet bij India past.



Zoals gebruikelijk waren er weer een aantal notabelen uitgenodigd, maar nieuw was de filmploeg van de lokale TV-zender en de professionele presentator en danscoördinator.



Helga, Lama Wangchuk en de camera.

Tijdens parentsday worden er veel speeches gehouden. Ook wij ontkomen daar niet aan.



Helga spreekt de aanwezigen toe.

Dit jaar hebben we de vergelijking getrokken tussen het opgroeien van een kind en de groei van onze school.

We hebben 8 jaar geleden een klein ziek baby'tje in onze armen gesloten, een zieltogende school met 26 kinderen.

In 8 jaar tijd is deze baby veranderd in een enthousiaste puber (bestaande uit 15 man personeel en 150 leerlingen). Maar zoals een puber betaamt, gaat hij zoek naar zijn eigen weg naar zelfstandigheid. Wij geloven dat de RIGLAM-school klaar is om deze weg nu in te slaan. Iets wat precies bij de doelstellingen van B.Connected past.

Om dit moment te memoreren hebben we de principal en Lama Wangchuk tijdens deze parentsday nog in het zonnetje gezet.

Zoals gebruikelijk werd dit afgerond met een vrolijke fotosessie.



Lama Wangchuk was bijzonder verguld van het schilderij wat we hebben geschonken. Dit portret is geschilderd door Mark Kollen.

Voordat we de school zouden verlaten, werden we verrast met een aantal persoonlijke brieven van de kinderen aan B.Connected. Al deze brieven zijn door hen aan ons in het Engels voorgelezen.



Nieuwbouw klaslokalen

De bouw van de nieuwe klaslokalen liet vorig jaar even op zich wachten door een typisch Indiase dwaling. Dit jaar hebben we alles afgerond en staat er niets meer in de weg om nog dit najaar de nieuwe lokalen in gebruik te nemen.

Verdelen van de meegebrachte kleding.



Één van de laatste klussen was het verdelen van gebreide kinderklaren. Iets wat elk jaar weer serieus wordt opgepakt. De onderwijzeressen bepalen samen wie wat krijgt, zodat alle spullen precies op de goede plek terecht komen.



Één van de persoonlijke brieven.

Digger

Daarna was het tijd om ons tweede project in Digger te bezoeken. Deze school konden we vorig jaar door de hevige regenval niet bereiken.

Het is een klein schooltje in Digger in de Nubravally, een plaatsje waar ongeveer 60 gezinnen wonen.



Zicht op Digger, een kleine groene oase hoog in de Himalaya.

Vanuit Leh is het normaal gesproken ongeveer viereneuhalf uur rijden naar Digger, maar vanwege wegwerkzaamheden aan de toegangsweg naar Digger moesten we nu de laatste vijf kilometers lopen. Een tochtbergop en dwars door een dor berglandschap.



Gelukkig had Tashi, onze vriend - reisleader - contactpersoon met Digger geregeld dat er ezeltjes waren voor onze bagage, zodat we onze rugzakken niet zelf hoefden te dragen. Iets wat op een hoogte van ruim 4 kilometer en een brandende zon, zeker geen gemakkelijke opgave is.

De bewoners van Digger hadden een superontvangst voor ons geregeld. Ze stonden, in traditionele Ladakh kleding, op ons te wachten aan het begin van het dorp en begeleidden ons het laatste stuk naar de woning van de hoofdonderwijzer (tevens ons onderdak voor die nacht).



Het ontvangstcomité samen met B.Connected.

Na een kopje thee, vruchtendrank en koekjes konden we de school bezichtigen. Er zitten ongeveer 25 leerlingen op de school, en de school staat in deze regio heel goed aangeschreven. De school in Digger is door de overheid aangewezen als de groeischool van de regio.

Hier is voor iedereen nog erg veel werk te verzetten. Wie herkent in onderstaande foto de toekomstige bibliotheek?



Tashi, 2 leerkrachten, Helga en Peter

Ook de bestaande klaslokalen kunnen wel wat extra spullen gebruiken.



Opvallend in Digger is de saamhorigheid en motivatie in de gemeenschap. Iedereen doet z'n uiterste best om het onderwijs zo goed mogelijk te maken.

"Naoberschap", zoals ze dat in de Achterhoek zo mooi noemen, wordt hier nog met hoofdletters geschreven. De enige stroomgenerator van het dorp werd 's avonds ingezet om ons onderkomen van stroom te voorzien.

Bijdrage B.Connected

De afgelopen jaren hebben we al financieel bijgedragen aan de school.

Zo hebben we in het verleden kasten, boeken en lesmateriaal aangekocht. Al deze spullen staan er nog steeds erg verzorgd bij.



Dit jaar heeft B.Connected bijgedragen met

- 2 complete computersets te kopen, aangevuld met computertafels, een printer, extra printcartridges en een UPS, voor als de stroom weer eens kort uitvalt. Deze worden ondertussen al ingezet.
- Boekenkast voor de in de bibliotheek
- Extra lesmateriaal

Waar we niet alleen de leerlingen blij mee hebben gemaakt, maar ook de leerkrachten, zijn alle knuffels.



Grote blijde kinderen, oh nee: leerkrachten.

Het bezoek aan de school is afgesloten met groepsfoto.



Terug naar Leh

De terugtocht naar Leh ging via de hoogst berijdbare weg ter wereld. De te passeren pas (de Kadungla) is met z'n ruim 5600 meter hoogte een adembenemende oversteek.



Vanaf de Kadungla zicht op de vallei van Leh

Bezoek slachtoffers van modderstroom 2011.

Na terugkomst in Leh wachtte ons nog een zware, wat ongemakkelijke, maar ook dankbare taak.

We hebben gezinnen bezocht die vorig jaar werden getroffen door de modderstroom. We werden daar geconfronteerd met het leed dat zich heeft uitgestort over de vallei. Het is ongelooflijk om te zien, dat waar eens een woonwijk was, nu helemaal niets, maar dan ook niets herinnerd aan huizen en straten.



We troffen de families in hun nieuwe huisje en hebben ze financieel wat kunnen helpen om het leven weer wat op te pakken.



Deze man verloor vrouw en oudste kind. Zijn vrouw is nooit teruggevonden. Zijn schoonmoeder links verloor twee dochters. Samen proberen ze met zijn andere kind (haar kleinkind) het leven weer op te pakken.

Een bijzondere dank in deze zijn we verschuldigd aan de familie Geene uit Ophemert. We hebben deze gezinnen kunnen helpen met een zeer persoonlijke bijdrage van hen.

Vertrek.

Na een intensieve periode konden we Ladakh met een goed gevoel verlaten. Er is veel gebeurd het afgelopen jaar en we hebben vertrouwen in de toekomst van de RIGLAM-school en de school in Digger.

Loterij 2011

Zoals elk jaar is ook dit jaar weer een loterij georganiseerd waarbij dit jaar de opbrengst voor de RIGLAM-school is. Er zijn belangeloos leuke prijzen beschikbaar gesteld, zoals o.a.

- Enkele zeer mooie kunstobjecten,
- Een Espresso apparaat
- Een stofzuiger
- Een keramiek
- Een voetreflex massage
- Een externe harddisk

Vorig jaar was de opbrengst van de loterij ruim 1500 Euro en ook dit jaar hopen we daar weer op.

De opbrengst van dit jaar zal worden gebruikt voor de aankleding van de nieuwe kleuterklassen van de RIGLAM-school..

Met uw steun kunnen we veel lesmateriaal, spelletjes en knuffels kopen.

De loten kosten 1 euro per stuk. Wilt u loten bestellen en kans maken op een leuke prijs: stuur dan een mailtje naar marcel@bconnected.nl met de vermelding van het aantal loten. Het bedrag (aantal loten * 1 euro) kunt u overmaken op ons bankrekeningnummer 3280.49.875 t.n.v. B.Connected te Varik onder vermelding van Loterij 2011. Wij zorgen dat u de bestelde loten en eventueel gewonnen prijs krijgt.

Mochten er nog vragen zijn:
marcel@bconnected.nl of 06-51590053

SLOT

U draagt Stichting B.Connected een warm hart toe. Daar zijn wij u heel dankbaar voor!

Dankzij u krijgen ongeveer tweehonderd kinderen kans op goed onderwijs en hebben ongeveer twintig medewerkers een vast inkomen. Het is van groot belang dat we deze steun aan deze kansarme kinderen kunnen continueren.

Goed onderwijs, lesmateriaal en kwalitatieve leerkrachten geven deze arme kinderen een kans in het leven! U biedt ze een toekomst!

Namens Stichting B.Connected, alle medewerk(st)ers en leerlingen van de Riglam Model School en de school te Digger wil ik u danken voor uw steun!

Helga Wouterse- van Maren.